

# Pilgrimsresa till Medjugorje

Torsdag den 26 juli började vår resa. Vår resa mot ungdomsfestivalen i Medjugorje, mot nya upplevelser, mot mötet av nya vänner och vår resa mot Gud.

Tåget korsade landet och hämtade upp gruppens medlemmar allt eftersom. Vi var 14 ungdomar med många förväntansfulla dagar framför oss. Resans första stopp var i München där vi stannade i 2 dagar. Vi tog oss från tågstationen till vandrarhemmet där vi skulle bo under våra dagar i München. Väl framme kunde vi nu äntligen lämna vår packning och sedan begav vi oss för att besöka den vackra staden. Här mötte vi en prästseminarist som var en vän till en av ledarna och som skulle vara vår guide. Efter den långa tågresan var vi alla hungriga och prästseminaristen tog oss direkt till en marknad med specialiteter från Tyskland. Därefter fick vi besöka flera av stans vackra kyrkor. Vi gick till och med upp i en av kyrkornas torn. Det var helt värt de många trappstegen och den värk man fick i benen då utsikten över hela München var helt magisk. Prästseminaristen tog oss inte endast till olika platser utan förklarade genomgående platsernas och stadens historia. Framåt kvällen tog vi oss lite längre ut från staden och kom till ett monument där vi fick chansen att se en molnförmörkelse. Nästa dag mötte vi återigen upp vår käre vän prästseminaristen som tog oss till andra delar av staden och lärde oss om spännande legender och historier om stadens monument. Han visade oss alla vackra och spännande hörn. Vi var alla tacksamma över att ha fått en så bra guide men till slut var det dags att säga hejdå. Under kvällen klev vi på ett nytt tåg som nu skulle ta oss till Zagreb i Kroatien.

Tidigt på morgonen kom vi fram till Kroatiens huvudstad där vi tog oss till stadens katedral för att fira mässa. Efter högmässan tog vi oss in till stan för att äta mat. Senare begav vi oss i värmen med all vår packning mot busstationen. Bussresan tog några timmar men slutligen var vi framme i Zadar där vi nu skulle spendera 3 dagar. BigMamma mötte oss med ett varmt välkomnande och tog oss till hennes hus. Hon visade oss rummen och vad vi kunde besöka staden. Det var även hon och hennes man som lagade den goda maten. Under vår första dag tog vi oss till en strand där vi kunde njuta av det varma vädret. Sedan delades vi upp i grupper och löste olika uppdrag runt om i staden. Dagen avslutades med en mässa på kvällen och därefter

åt vi alla på restaurang. Dagen därpå åkte vi båt för att besöka en ö utanför Zadar. Ön hade en fantastisk utsikt med kristallklart vatten och alla längtade efter att hoppa i vattnet. Väl tillbaka i Zadar besökte vi alla platser där vi utfört de tidigare uppdragen och vi fick sen chansen att fira mässa på svenska i en av kyrkorna. Återigen avslutades vår kväll på en restaurang där vi alla var tacksamma för den goda maten. Våra dagar i Zadar ledde mot sitt slut och nu skulle vår resa fortsätta mot slutmålet nämligen Medjugorje. Vi tackade BigMamma för allt och sade hejdå till ännu en vän.

I Medjugorje spenderade vi en hel vecka som inte går att begränsa med endast några ord. Dagarna fylldes med intressanta vittnesböcker av personer, familjer och av präster som berättade olika historier om deras väg till tron. De flesta kvällarna firades mässa och tillbedjan. Det märktes tydligt att platsen var mycket speciell och att Gud och Moder Maria var närvarande. Utanför kyrkan fanns ett hundratals präster, som varje dag gav tillgång till bikt. Här befann sig flera ungdomar från hela världen och trots de olika kulturerna och språkskillnaderna så märktes det tydligt att vi delade en och samma tro på Gud. När man lever i Sverige som är ett av världens mest sekulariserande länder kan det ibland kännas som att man är ensam i sin tro men den här resan visade raka motsatsen. Ungdomar, präster, nunnor och familjer deltog i danserna och sångerna vilket skapade en enda stor gemenskap. Gemenskapen märktes även i allt engagemang som lagts ner genom volontärer som hjälpte till i kören och ungdomar som läste läsningarna på olika språk. Under hela resans gång har vi mött en öppen gästvänlighet hos människor som tog emot oss, inte minst här i Medjugorje där det varje dag serverades god mat på pensionatet vi bodde på.

Det fanns även en stark kärlek till vår Moder Maria hos människorna som var på plats. Varje kväll innan mässan bad vi rosenkransen två gånger och en Maria procession hölls även under veckan. Människor gick varje dag upp för uppenbarelsberget där Maria uppenbarar sig varje dag för vissa av visionärerna. Berget består av vassa och stora stenar. Trots detta gick folk i alla åldrar upp och även sjuka och funktionsnedsatta människor bars upp på berget. Den starka förtröstan och hoppet av Moder Marias närvarande ledde människorna hela vägen upp på uppenbarelsberget. Sista natten gick vi upp på ett annat berg i Medjugorje då vi skulle fira mässa i gryningen. Även det här berget bestod av stora och vassa stenar och det var dessutom mycket mörkt ute. Detta hindrade inte människor från att ta sig upp. Klockan 6 på morgonen

firades mässan i soluppgången. Utsikten var magisk. Från berget syntes hela byn och även närliggande byar. Det var lätt att beundra den vackra naturen och omgivningen skapad av Gud.

Av Julie Zyka