

Sucken

Nr 3, 2012

För, av och om Unga Katoliker



SUK WANT YOU

Sucken

Sucken är en medlemstidskrift för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK). Alla registrerade medlemmar över 13 år får Sucken fyra ggr/år.

Suckens material produceras främst av unga katoliker för unga katoliker. Sucken bör inte ses som den Katolska Kyrkans officiella trycksak.

Kontakt: Tidningarna@suk.se

Redaktör och layout:

Jenny Jansson
Dominique Ostrowski

Skribenter:

Nasif Kasarji
Morgan Elworth
Dominique Ostrowski
Ulrika Erlandsson
Milica Bozic

Omslag: Nasif Kasarji

ISSN 0346-1998

Ansvarig utgivare: Nasif Kasarji

Tryck: ExaktaPrinting, Malmö

SUK

Johannes paulus II's
pastoralcentrum, SUK
Box 103 14 Stockholm

Besöksadress:

Brunnsgränd 4
111 30 Stockholm

Tel: 08-641 78 15
Fax: 08-5560 17 74

www.suk.se



Hej alla SUKare!

Månaderna efter sommaren och SUDen har varit väldigt händelserika. Det har varit många resor och besök i olika länder för att knyta kontakterna med bland annat våra nordiska vänner.

SUK, jag har nu besökt NUK och DUK, Norges Unga Katoliker och Danmarks Unga Katoliker. Det var underbara resor som betydde väldigt mycket för oss i SUK och dem. Vi har nu knytit kontakt med dessa ungdomsorganisationer och förmodligen med Guds vilja kommer vi att ha nordiska aktiviteter. Besöken var till NUKs årsmöte och DUKs "Den Största Dag".

Nu är jag tillbaka på svensk mark och kommer stanna kvar här ett tag. Vill ni att jag besöker er förening eller er församling? Tveka inte att ringa eller maila mig angående detat. För genom sådana besök stärks våra relationer och vi knyter nya band i SUK.

Jag vill även påminna er att anmäla er till SUKs framtidskongress som äger rum mellan den 23-25 november på Marielund i Stockholm. Ett läger, en helg och framförallt ett tillfälle att ändra SUK. Ett tillfälle där du kan få din röst hörd för att kunna förändra DITT SUK! Ett SUK som vill stärka tron i ungdomarnas vardag. Ett SUK vars huvudsyfte är att sprida mod och mission!

Länge leve SUK!

Varma hälsningar

Nasif Kasarji
SUKs Ordförande



I DETTA NUMMIER

4 - 5	NOVELL
6 - 7	TACK VALIDA FENDIC
8 - 9	DIALOG MED ATEISTER
11	FRAMTIDSKONGRESSEN
12 - 13	SKULD, SAMVETE OCH FÖRLÅTELSE
14 - 16	VUD
18	DANMARK - "DEN STÖRSTA DAG"
19	NORGE - ÅRSMÖTE
20 - 21	FRAMTIDSKONGRESSEN
22	FRÅGA PRÄSTEN
23	DETTA HÄNDER I SVERIGE

Crísto Redentor



En andra chans

Andra plats i Novelltävlingen
Camilla Rapp

Lisa är ensam hemma. Mamma och pappa är och jobbar och lillebror Fredrik är hos en kompis. Ännu en ensam dag.

Hon sätter sig på sängen. Ångesten kryper sakta fram genom hennes kropp. Sakta men obevekligt. Som en klo av is griper den tag om hennes hjärta. Värdelös. Värdelös. Orden ekar i hennes huvud.

Tårarna rinner nerför hennes kinder. Ilsket torkar hon bort dem. Tar det aldrig slut? Vem kommer någonsin vilja ha henne? Hon som är så knubbig, så ful, så ointelligent? Så dum. Äcklig.

Lisa drar upp knäna mot bröstet och gungar fram och tillbaka. Hela kroppen smärtar och det känns som hon kommer sprängas i miljoner bitar. Naglarna gräver sig in i handflatorna. Hon känner inte när det går håll i huden och blodet börjar rinna.

Försvinna. Hon önskar så att hon kunde försvinna. Upphöra att existera. Lisa önskar hon fick dö.

Gud jag vill dö, tänker hon.

Denna ständiga ilska och ångest. Ångest bara hon går utanför dörren. Ångest över att alla kommer stirra på henne. Och skratta åt henne. Ingenting klarar hon av. Bara att handla är en kamp.

Hon vet att hon egentligen borde ringa runt och höra sig för om jobb men det känns som en för svår uppgift. Som att hon ska drunkna. Hon gör ett försök och lyfter upp telefonkatalogen. Hon kanske kunde ringa till någon klädbutik och höra om de söker personal. Genast börjar hon svettas och hjärtat känns som om det ska hoppa ur bröstet på henne. Nej det är klart ingen vill ha en sån som hon. I klädbutiker är alla snygga och sociala. Så är inte hon. Fet är vad hon är. Fet och värdelös.

Ska det alltid vara så här?

Nej! Aldrig mer. Beslutsamt reser hon sig och går ut i köket och fram till medicinskåpet. Plockar fram de lugnande tablettorna hon brukar ta mot sin flygrädsla. Tar fram ett glas med vatten och sätter sig vid köksbordet. Hon håller ut några tabletter i handen. Tittar på dem. Tvekar.

Vad kommer mamma säga? Hon kommer bli besviken. Som vanligt. Lisa har alltid känt sig som en stor besvikelse. Mamma och pappa kommer att ha det mycket bättre utan mig. Fredrik tycker ju mest att hon är dryg. Jobbiga storasyster som alltid ska lägga sig i. Det blir bättre för honom med när hon inte finns längre.

Lisa radar upp tio tabletter. Och tio till. Och ytterligare tio. De första tio tablettorna går snabbt ner. De andra tio med. Men sen börjar hon tveka. Precis när hon har svält alla tablet-

terna hör hon en nyckel sättas i låset.

Fredrik sitter i bilen på väg till sin kompis. Plötsligt får han en känsla av att han borde åka hem. Någonting är fel. Han vet inte var känslan kommer ifrån. Ljöljligt, tänker han. Men han kan inte riktigt skaka av sig känslan. Med en suck vänder han bilen och kör hem.

Han förstår att något är väldigt fel så fort han kliver innanför dörren.

Lisa är redan mycket påverkad av tablettorna hon har tagit och Fredrik hinner precis fram innan hon förlorar medvetandet. Snabbt får han upp mobilen och ringer 112.

Ambulansen är snabbt på plats och Lisa körs med blåljusen på till sjukhuset. Väl där kämpar personalen för att rädda hennes liv. Utanför i väntrummet sitter hennes familj och vänner och väntar oroligt. Flera av dem gråter. Hennes pappa vandrar fram och tillbaka i korridoren alltför orolig för att sitta stilla. Han förstår inte vad de gjort för fel. Varför vill hans lilla flicka inte leva längre? Då öppnas dörren till operationssalen och läkaren kommer ut. Hon är mycket allvarlig. Läget är stabilt men man är fortfarande oroliga över om Lisa har fått några hjärnskador.

Några timmar senare borde Lisa ha vaknat men hon ligger i koma. Hennes familj sitter runt hennes säng. Hennes mamma håller henne i ena handen och hennes pappa den andra.

Lisa krama min min hand om du kan höra mig, säger hennes pappa. Snälla.

Handen ligger stilla så stilla.

Två dagar senare vaknar Lisa. Hon ser sig runt i rummet. Vid fönstret står hennes pappa och tittar ut på löven som virvlar runt på marken. Hon vrider på huvudet och ser sin bror i fåtöljen. Han tittar på nått program om bilar på tv. Försiktigt rör hon på sig och upptäcker att någon håller i hennes hand. I stolen bredvid sängen sitter hennes mamma och håller hårt i hennes hand. Hon tittar upp när hon känner en rörelse och ser att Lisa är vaken. Hela familjen är snabbt vid hennes sida med tårarna rinnande. Lisa inser att de älskar henne.

Efter en stund kommer även Lisas vänner in med blommor och små presenter. Alla har varit mycket oroliga. När alla hon älskar är samlade runt hennes säng kan Lisa bara komma på en sak att säga. Tack Gud. Tack för att jag fick en andra chans.



Tack Valida Fendic

För dessa 8 år
hos oss!



Berätta om dig själv!

Jag heter Valida Fendic och ja, vad ska jag säga mer om mig själv? Jag har gått samhällsvetenskapligt program på Norra Real och fortsatte sedan studier på Stockholms universitet. Där läste jag sociologi, litteraturvetenskap och tog även min socionomexamen. Jag fortsatte plugga direkt efter gymnasiet men jag hade en hel del ströjobb vid sidan av mina studier. På så sätt fick jag också ihop min ekonomi, vilket jag rekommenderar varmt till alla som studerar i dagsläget. Ett av mina jobbigaste extraarbeten var på ett centralt hotell i Stockholm som frukostvärdinna. Jag måste erkänna att jag aldrig har haft så ont i benen efter ett jobbpass som när jag jobbade

där. Min socionomexamen har jag dock haft störst användning av. Jag skulle vilja säga att det är som en allmän utbildning om livet och hur vi fungerar som människor. Jag kan säga att jag utan den inte skulle gjort ett lika bra jobb för SUK. Jag har alltid tagit SUK på största allvar, vilket mycket beror på att jag alltid relaterat till min egen uppväxt och vad just jag saknade under tonåren. Nämligen, en bra ungdomsgrupp där jag kunde känna mig hemma i kyrkan. Det är en av många saker som drivit mig och inte minst min tro. Tron och kärleken till Gud, som väldigt många i min egen ålder gled ifrån under tonåren. Det har alltid gjort mig ledsen. Att få ungdomar att stanna i kyrkan genom SUKs ungdomsgrupper gjorde att jag ville jobba i SUK. Jag såg det som ett verktyg för Guds mission. Jag tänkte mig en katolsk ungdomsgård i varje församling. Tyvärr insåg jag väldigt fort att det var en utopi, men samtidigt insåg jag att även om åtminstone en tjej eller en kille i varje församling fortsatte engagera sig i kyrkan så hade jag lyckats med något litet ändå. Vi saknar Guds superkrafter att frälsa hela världen men inte superkraften att påverka en eller några stycken mot rätt riktning i livet, mot Gud och hans enorma kärlek.

Vad är det roligaste med att jobba för SUK?

Det roligaste med SUK har varit alla ungdomar jag har lärt känna under alla år. Ni har alla gett mig så otroligt mycket. Jag hoppas jag har kunnat ge er något också, då jag kan intyga att ni har fått mitt hjärta att växa otroligt mycket. Att se unga människor i högstadie- och gymnasieåldern prata om Gud och hur Gud berör dem gjorde alla mina tågtimmar jag spenderat på X2000 värda till 100%! Jag kan med glimten i ögat avslöja att det inte alltid varit en dans på rosor att åka tåg med SJ ;)

Vad är ditt starkaste minne?

Jag har många starka minnen från SUK men det som fick mig att vilja engagera mig och arbeta med ungdomar i kyrkan och i SUK var teaterlägret 2001 på Gotland. Efter detta läger fick jag mig en ordentlig tankeställare, nämligen ett steg närmare till vilket kall i livet jag egentligen hade. Jag tror att vi människor funderar på den frågan hela livet, vad Gud egentligen vill av oss. Men vissa händelser i livet kan få oss att komma närmare den vetskapen. Och den känslan är underbar!

Vad har gjort att du lagt så många år av ditt arbetsliv på SUK?

Tron har drivit mig under alla år, så många generationer av konfirmander som inte skulle få en ordentlig ungdomsgrupp i kyrkan fick mig att stanna så länge som jag gjorde. F. Morgan påminde mig en gång om att "Men Valida du känner ju större ansvar än kyrkoherdarna!" f. Morgan fick mig att le ordentligt den dagen, minsann han hade ju rätt!

Vad hoppas du på nu?

Efter 8 år i SUK kände jag att jag måste gå vidare och lämna över stafettpippen till någon yngre med nyare och fräschare idéer. Det ska bli så spännande att se vem som tar över efter mig och vad som kommer hända i mina regioner och SUK i stort. En sak vet jag i alla fall, och det är att de ungdomar och unga vuxna som varit engagerade när jag lämnade SUK kommer fortsätta att göra ett fantastiskt jobb för kyrkan. Det är jag övertygad om!

Hur ska vi göra SUK bättre?

Genom att fokusera mer på Gud och tron i SUKs verksamhet. SUK borde arbeta mycket mer för det typiskt katolska, en motpol till dagens sekularisering. SUK borde arbeta mer med projekt i form av pilgrimsresor, karitativt arbete utomlands men också i Sverige, reträtter som är anpassade för ungdomar i youth 2000-ånda samt kongresser och festivaler med fokus på vår katolska identitet. De teman som borde genomsyra verksamheten mer är ex. sexualiteten och kyskheten samt hur jag kan leva som ung katolik i Sverige idag. Vad kännetecknar en ung katolik, vad skiljer oss från en icke troende? Att bli rika i Anden är något som vi alla vill eftersträva!

Hälsning till läsarna!

Till sist vill jag säga till alla som läser detta: jag älskar er alla och jag saknar er otroligt mycket! Jag hoppas jag får några inbjudningar lite då och då till era aktiviteter, då vet jag att ni inte glömt mig helt, för er kommer jag aldrig glömma. Jag kommer inte tacka enskilda personer i detta avskedsbrev, för då skulle hela SUCKEN bestå av bara en massa namn. Jag tror att alla som träffat mig eller samarbetat med mig på något sätt ska med stolthet känna sig träffade. Tusen tack för allt vi delat tillsammans! Gud välsigne er alla och jag hoppas att ni fortsätter sprida den kärlek ni har fått uppleva till andra!

Jag skriver inte hej då utan på återseende från Valida Fendic, er f.d. ungdomskonsulent!

ps. jag hoppas vi ses på framtidskongressen i november :)



Kardinalen på Fryshuset: DIALOG MED ATEISTER



Ända sedan Andra Vatikankonciliet har Kyrkan på olika nivåer haft en kontinuerlig dialog med företrädare för andra religioner. Den nuvarande påven Benedikt XVI har dock framhållt betydelsen av att utvidga denna dialog även till ateister. Hedningarnas förgård är ett projekt lanserat av det påvliga kulturrådet och dess ordförande, den italienske kardinalen Gianfranco Ravasi som på uppdrag av påven vill stimulera en dialog mellan troende och icketroende. Namnet Hedningarnas förgård syftar på förgården till det judiska templet i Jerusalem, dit både judar och ickejudar hade tillträde, kunde umgås och föra samtal över trosgränserna.

Hedningarnas förgård har ägt rum i både Paris, Bologna, Barcelona och flera europeiska städer. Den 13 och 14 september ägde Hedningarnas förgård rum i Stockholm. Påvliga kulturrådet arrangerade detta tillsammans med Sveriges ambassad vid den Heliga stolen, Kungliga Vetenskapsakademien (som utnämner nobelpristagare) och Fryshuset.

Var går gränsen för naturomvetenskapens landvinningar? På Kungliga vetenskapsakademien fanns naturvetare, författare och företrädare för Svenska kyrkan. Det finns upplevelser som undandrar sig vetenskapen, förklarade fysikprofessorn Ulf Danielsson. Det kan handla om färg, etik, kärlek och frihet. Existerar den inre världen, eller är den bara en illusion?

Han fortsatte med att förklara att vi måste bejaka den gåtans existens, försöka precisera den, men acceptera att det finns en ovisshet. I våra fortsatta samtal om detta kan litteraturen och musiken vara en hjälp. Som agnostiker (en som inte tror att det går att ha någon visshet om Guds existens) hyste han dock föga hopp om att gåtan någonsin gick att lösa. När det gällde

naturvetenskapens landvinningar kände han dock större säkerhet: Big bang var en fastställd vetenskaplig landvinning.

Det är den inte alls, påpekade en annan ateist, professor i tumörbiologi Ingemar Ernberg. Det finns fullt med oklarheter även inom den naturvetenskapliga forskningen, inbegripet Big bang. Vi forskare idag kan inte ens enas kring en definition av vad liv är, det är mycket som är ovisst fortfarande. Våldigt mycket av universum har vi ingen kunskap om, mycket är antaganden. Som lyssnare var det spännande att ta del av hur olika ateistiska naturvetare inte kom överens om hur mycket naturvetenskapen kan förklara av verkligheten.

Avstå från att göra groteska bilder av varandra. Dagen efter fortsatte konferensen på Fryshuset. Fryshusets chef, Torbjörn Enström uttryckte sin tacksamhet över att denna dialog skulle äga rum där, då han upptäckt att det finns ett stort andligt sökande bland alla de ungdomar de möter i sin verksamhet. I sitt inledningstal förklarade kardinal Ravasi hur komplicerat det varit att benämna den grupp av människor som inte vill kalla sig för troende.

Många av dessa värjer sig mot att kallas för ateister eller agnostiker. Det är inte alltid så svart-vitt, det finns ett helt spektrum av förhållningssätt i dessa andliga frågor. Även vi troende befinner oss ständigt på väg, vi fortsätter att vara sökande. Se på Job, Gud gav honom inget direkt svar när han drabbats av sorg och förtvivlan. Han kände en tomhet. Att tro är komplicerat, det är existentiellt och djupt personligt. Både troende och icke-troende simmar i ett stort hav, där vi alla är på väg. En skillnad med oss troende är att vi har en stjärna som lyser för oss, och som vi vill följa.

Kardinalen framhävde vikten av att inte göra groteska bilder av varandra. Vi måste ha en respektfull dialog. Den största sjukdomen inom tron är att bli fundamentalist, det är uttryck för trons mörker och det möter vi tyvärr också inom kristenheten.

Flera av de närvarande ateisterna instämde i beskrivningen av att de också var sökande som befann sig på ett hav. Linnea Jakobsson, vice ordförande för Ung Kristen Vänster berättade hur tufft det kunde vara att "komma ut" med att hon var kristen. Ofta blev hon ifrågasatt och bemöttes med frågor som: du är ju en vettig person, hur kan du vara kristen? Har du inte hört om korstågen?

Man säger att religion är något som prackas på folk, men jag upplever det tvärtom, att hela samhället prackar på mig en sekulär bild av världen, fortsatte hon.

Per Wirtén, ateist och författare, instämde i att en icke-kristen hållning har blivit norm i stora delar av samhället, vilket han beklagade och ansåg fel. Tillsammans med muslimen Fazeela Zaib betonade han vikten av att ha en sekulär stat, men att staten måste möjliggöra för alla kulturer och trosinriktningar att fritt utöva sin tro, i ett mångkulturellt samhälle.

Religionens betydelse för rättvisa och fred. Thomas Hammarberg, tidigare chef för Amnesty International och Euroaparätets kommissionär för mänskliga rättigheter framhävde religionernas roll

när det gäller att skapa fred och förbättra människors villkor på jorden. Han gav flera exempel på när Katolska kyrkan gjort avgörande insatser för rättvisa och fred. Bland annat nämnde han hur påven Johannes Paulus II engagerat sig för romernas rättigheter i Italien och hur biskop Romero och de sex jesuiterna med döden som utgång kämpat för de förtryckta i El Salvador. Vi behöver religionerna, vi måste samverka för att tillsammans skapa en bättre värld. Världen vore oändligt mycket sämre

utan religion, avslutade han.

För det flera hundra lyssnande, både på Vetenskapsakademien och på Fryshuset var det en stor upplevelse att se med vilken värdighet och respekt samtalen kunde föras. Detta var till stor del kardinal Ravasis förtjänst, som redan i sitt inledningsanförande lade grunden för en öppen och varsam dialog. Var och en ansträngde sig verkligen för att förstå den andre med välvilja. Alla deltagare uttryckte sin stora respekt för att påven på detta sätt initierat en bärkraftig dialog. Vi får hoppas att detta initiativ, på olika nivåer, finner en fruktbar fortsättning i vårt land.

Ulrika Erlandsson



ATT TRO OCH VETA

Lördagen den 8 dec kl 10.30-17



Kan man verkligen tro på gud?

Gud eller vetenskapen?

Kan man satsa på Gud som Jungfru Maria gjorde?



Plats : Katolska domkyrkan vid Medborgarplatsen
Anmälan: Grupper anmäls på suk@suk.se senast den 30 november
Info: **Gratis!** Kl. 10.30 – 17.00
(Ungdomsmässa kl. 15 i Domkyrkan)
Diakon Björn, 070 – 33 22 904

SUK:s Adventsreträtt

14-16 december

Tema: Trons ljus & trons mörker

UNGDOMSPRÄST FRANZ SCHNEIDER
DIAKON BJÖRN HÅKONSSON

TYSTNAD & SAMTAL
FRÅGOR & DISKUSSION

Plats : Sankta Birgitta folkhögskola, Björngårdsgatan 21, Stockholm
Anmälan: suk@suk.se Senast den 30 november.
Info: Pris 150 kr, betalas på plats. Övernattning på golv.
Vi hjälps åt med matlagning och städning.
Diakon Björn, 070 – 33 22 904



SLUK:s Grilldag

Lördagen den 18 augusti anordnade SLUK:s Team-Leaders Christin, Fernando och Peter en grilldag med massor av skoj och roliga aktiviteter i Rålam-bshovsparken i Stockholm. Medlemmarna som deltog under den vackert skinande dagen hade otroligt roligt, och fick dessutom nya vänner från andra föreningar som kom på besök.



MJUK:s Sommarläger i Falun

MJUK bjöd in till en rolig resa till Falun och Leksands Sommarland!

Det var lägerteamsmöte på fredagen då man planerade kommande aktiviteter på MJUK, efter det började lägret! De bosatte sig i den Katolska församlingen i Falun och dem besökte Leksands Sommarland.



Skuld, samvete och förlåtelse

Det visar på att samvetet – skulden – väger tyngre än förmågan att glömma och förlåta sig själv.

Alla har ett medfött sinne som talar om vad som är moraliskt rätt och fel, en inre röst som överväger våra tankar, ord och handlingar; ett så kallat samvete. Samvetet är föränderligt och formas bland annat av omgivningar, erfarenheter och förståelse. Detta betyder att alla människor har skilda samveten, men ändå påverkas dessa likadant under särskilda situationer då skuld-känslor tar över. Skuld-känslorna leder oftast till ångest, oro och otillfredsställelse och vi känner då behovet att rena vårt samvete genom förlåtelse. Vi vill bli förlåtna av andra och förlåta oss själva för att kunna släppa taget om skulden helt och gå vidare med livet. Förlåtelse ger dock inte alltid upprättande, för bär man ansvaret för en livsförändrande inverkan på någon annan är skulden bestående, ofrånkomlig. I novellen Att döda ett barn (1984) skildras vardagslivet för de inblandade innan ett litet barn blir oavsiktligt påkört och dödat. Inom loppet av bara några sekunder förändras flera liv samtidigt – ett oskyldigt liv berövas, föräldrarna lider igenom den största dödssorgen som finns, och gärningsmannen måste leva med det faktum att allt är hans fel. Efter olyckan beskrivs det att ”Alla skuggor är mycket mörka och när de skils är det fortfarande under tystnad och mannen som dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende och att han kommer att behöva år av sitt liv för att beseгра den genom att skrika att det inte var hans fel. Men han vet att det är lögn och i sina nätters drömmar skall han istället önska att få en enda minut av sitt liv tillbaka för att göra denna enda minut annorlunda.” För att den skyldige ska komma till freds med sig själv, för att nå någon slags inre ro, måste han försöka att förlåta sig själv, även om det kanske känns som en omöjlighet. Förlåtelsen sker i syftet att lätta på samvetet, att gå vidare från det som hänt.

Många kräver inte bara förlåtelse av sig själv, utan av andra också; det kan gälla de inblandade i det som hänt, ens omgivning, eller Gud. Skuld-känslorna är svåra att hantera om andra behandlar eller betraktar en annorlunda – på ett nytt, kritiskt sätt. Man känner skuld, en destruktiv sådan, på grund av andras åsikter och uppfattning om ens misstag. Man blir villig att göra det som krävs för förlåtelse, för att återgå till det normala. Novellen Mördaren, skriven av Lev Tolstoj, är ett exempel på sådan skuld och den desperata önskan att bli förlåten. Huvudpersonen lever ett helt liv i fängelset som oskyldigt dömd. Av slump hamnar den riktige gärningsmannen i samma fängelse, som erkänner sin skuld och som på knä bönar ”Förlåt mig, Ivan Dmitrij! Förlåt mig för Guds skull! Jag skall bekänna, att det var jag, som tog livet av köpmannen, och då blir du frigiven och kan åka till ditt hem.” Gärningsmannen bad om förlåtelse efter han fått reda på att Ivan var den oskyldige som fick sota för hans brott; innan dess hade han inte nämnt sitt hemlighållna mord. Skulden, som ständigt berör det undermedvetna, dök upp återigen, starkare än någonsin.

RIO DE JANEIRO

Hej kära SUK:are!

Det är fullt upp med VUD arbetet nu och snart är det dags att öppna anmälningen till VUD.

I november kommer vi att börja ta in anmälningarna och det kommer att hållas öppet fram till januari så att ni har lite tid på er att betala in anmälningsavgiften för det är bara då som anmälan kommer att vara bindande.

Jag hoppas att ni är laddade och att ni ber för oss som jobbar med detta. Med denna Sucken kommer även en anmälningsblankett till VUDen. Om ni har några frågor angående VUD kan ni kontakta mig på vud2013@gmail.com.

Några viktiga saker att tänka på till VUDen är:

1. Varför vill jag åka?
2. Är jag medveten om att det är en pilgrimsresa jag åker på?
3. Mitt ansvar som pilgrim och medmänniska på VUDen.

Jag vill även ha en arbetsgrupp som kan jobba med pilgrimshandboken inför Rio 2013 och då ska den vara färdig senast mars 2013. Ni som vill ingå i denna arbetsgrupp ska maila mig på vud2013@gmail.com och skriva rubriken "Pilgrimshandboken".

Ni som inte sett det än så finns det en VUD blogg också och där kommer det upp lite info om arbetet och vad som är på gång just nu med VUDen.

Adressen till VUD bloggen är www.vud2013@blogspot.se följ bloggen. Där kommer det upp bilder och länkar till VUD organisationen.

Jag önskar er alla en fin höst. Jag kommer förmodligen åka ut till lite församlingar i olika städer och informera om VUDen och finnas tillgänglig för frågor. Jag kommer att annonsera ut på bloggen och SUKs sida på Facebook vart jag kommer befinna mig i god tid så att ni kan komma dit.

All lycka till er alla och må Gud vara med er.

Er VUD koördinator Marcela Soto Gonzalez

VUD 2013
RIO DE JANEIRO
VUD 15 JULI-4 AUGUSTI

Aenean a magna vel pede
vestibulum rhoncus.

Nulla cursus orci quis tortor.



Anmälningsblankett – Världsungdomsdagarna i Brasilien 15/16 juli - 6 aug 2013

Anmälan ses som bindande så fort resenären betalat in anmälningsavgiften om 10.000kr (totala resekostnaden 17.000kr) på SUK's plusgiro 29 25 75 - 8.
Kom ihåg att märka anmälan med "VUD2013" samt ditt namn och personnummer.
Anmälningsavgiften kan bara återbetalas om du har valt avbokningsskydd (se villkor).
Bifoga kopia på ditt pass med denna anmälan, detta är för din säkerhet ifall passet skulle komma bort.

Namn: _____ P.nr: _____ -

Pass.nr: _____

Medborgarskap: _____

Adress: _____ Postort: _____

Telefon: _____ e-post: _____

Närmast anhörig: _____ Telefon: _____

Sjukdomar/allergier/funktionshinder: På denna typ av resa är det tyvärr mycket svårt att tillgodose speciella behov. Därför måste vi be resenärerna själva att ta ansvar för eventuella problem som uppkommer av det skälet på resan. Eftersom vi är ansvariga vill vi dock känna till eventuella problem och ber er därför att informera oss: _____

Kryssa i om du vill ha avbokningsskydd (kostnad 800kr):

Villkor för anmälan

- Deltagaren måste vara fyllda 18 år (ej äldre än 35 år) och medlem i SUK.
- Deltagaren skall ha en egen fullgod försäkring som täcker olyckor och vård i utlandet.
- Deltagaren skall vara svensk medborgare eller vara medborgare i ett land för vilket inresevisum är lika enkelt att få som för en svensk medborgare.
- Deltagaren skall ha ett pass i gott skick som är giltigt minst 6 månader efter hemresa, alltså minst till och med mars 2014.
- Deltagaren skall ha läst och godkänt både resevillkor/information samt villkoren ovan.
- SUK förbehåller sig rätten att neka en anmäld resa ifall SUK har någon anledning att tro att deltagaren ej kan tillgodogöra sig resan fullt ut.

Underskrift/ort/datum _____

Resan till Världsunngdomsdagarna i Brasilien 15/16 juli – 6 augusti 2013

Resevillkor och viktig information

INFORMATION INFÖR RESAN

Innan du anmäler dig, läs igenom all information och reflektera kring om resan är lämplig för dig. Vad är syftet med din resa, är det pilgrimskap? Kan du stå ut med boende under mycket enkla förhållanden? Klarar du av allt stim som uppstår när så många människor vistas på samma plats samtidigt? Klarar du av värme och ibland mindre god mat? Är du beredd att representera dig själv och SUK när du bor hos värdfamilj? Förberedelseläger kommer att anordnas 26-28 april på Marielund, Ekerö/Stockholm, där ska samtliga vara med. Det är här du får all information och har möjlighet att ställa frågor och lära känna dina medresenärer och ledarna.

I priset på resan ingår en pilgrimshandbok, katekesen YouCat, en "Sverigetröja" och småprylar att ge bort till nya vänner från andra delar av världen. Du ska dock själv ta med dig en gåva som du kan ge till din värdfamilj på plats.

FÖRHÅLLNINGREGLER UNDER RESAN

För din och hela gruppens säkerhet får du inte gå någonstans helt själv. Alla är uppdelade i grupper om ca 10 personer, dessa grupper ska hålla ihop och ledaren ska vara informerad om var ni befinner er. Gruppen deltar i hela VUD – programmet och ska ej göra aktiviteter utanför programmet under tiden. Under hela resan gäller SUK:s lägerregler. Dessa regler finns på hemsidan under "Aktiviteter". Om någon medvetet bryter mot dessa skickas deltagaren hem på egen bekostnad.

BRA ATT VETA

Brasilien är ett av världens farligaste länder. Gängkrig och kriminalitet är frekvent förekommande. Därför är det extra viktigt att du aldrig går ensam och att du ej besöker platser som är anvisade som farliga. SUK anordnar resan och gör sitt bästa för att hålla en bra säkerhet, vi garanterar dock inte fullkomlig säkerhet och försäkring samt försiktighet är nödvändigt. Varje deltagare ansvarar för sig själv, men har stöd av sin grupp och ledare.

PROGRAMMET

Ett detaljerat program för resan, YouCat och pilgrimshandbok ingår i priset och kommer resedeltagarna till del längre fram. Vi kommer att vistas i Rio de Janeiro och preliminärt Cabo Frio. Detta är en pilgrimsresa och ingen badsemester, syftet med resan är att träffa andra katolska ungdomar och komma närmare Gud.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

Kostnaden för resan är högre än det pris deltagaren får betala. Vi får ner priset genom bidrag från stiftelser och Biskopsämbetet, beroende på om vi kan få ännu mer bidrag kanske vi kan sänka priset något mer. Priset för resan är 17.000kr och då ingår, förutom ovan nämnt, flyg tur och retur, transfer, mat, boende och VUD-pass. För den som anmäler sig innan 31 dec 2012 har vi möjlighet att reducera priset ytterligare till 16.000kr. Anmälningsavgift betalas in i samband med anmälan och resterande belopp kommer att faktureras under våren. Utebliven betalning av fakturan kommer att hamna hos inkasso.

AVBOKNING

I de resevillkor vi har fått finns det möjlighet till avbokningsskydd. Kostnaden är detta är 800kr och är ett tillval på anmälningsblanketten. Avbokning kan då göras om följande inträffar: sjukdom, olycksfall, ändrad försäkring, arbetskonflikt eller uppsägning. Läs mer om avbokningsskyddet på www.suk.se.

Underskrift/ort/datum

LOVAD VARE JESUS KRISTUS!

Ett nytt SUK

Kom med till SUKs Framtidskongress. 23-25 november på Marielund, Ekerö

VI SKA SKAPA KATOLSKA KYRKANS FRAMTID

WORKSHOPS, GRUPPSAMTAL, SÅNG, PARTY
OCH ÖVERRASKNINGAR

PRIS: 300 KR PER PERSON
RESEERSÄTTNING ENLIGT SUKs PRAXIS

ANMÄLAN: SENAST 1 NOVEMBER TILL DOMINIQUE@SUK.SE.

ANMÄLAN SKA VARA MED NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER, E-POSTADRESS
OCH FULLSTÄNDIGT PERSONNUMMER.

INFO OM PRAKTISKA FRÅGOR: RING KANSLIET 08 – 505 57 690.
INFO OM HELGENS INNEHÅLL: RING DIAKON BJÖRN 070 – 33 22 904



ÅRSMÖTE NORGE

Det var en eftermiddag i maj som ett e-postmeddelande kommit till SUK, en inbjudan till oss i Sveriges Unga Katoliker till Norges Unga Katolikers årsmöte. Mötet ägde rum mellan fredagen den 7 september fram till söndagen den 9 september 2012. NUK som de även kallas för är och arbetar med liknande frågor som vi i SUK gör. Anledningen till att vi i SUK blev bjudna är för ett väldigt långt samarbete som skett mellan oss som nordiska grannar.

Som anmäld "gäst" åkte jag till Norge och vidare till Oslo för att först fira mässan med årsmötesdeltagarna och den norska biskopen. Under mässan kände jag verkligen hur det var att vara på en plats där ingen kände dig och du var alldeles ensam. Folk gick runt mig och förbi min bänk utan att hälsa, förmodligen verkade jag som alla andra främlingar som kom på besök till den katolska domkyrkan i Akersveien. Sittande på bänken med resväskan bredvid mig närvarade jag på mässan som nästan såg ut som vår mässorit.



Efter mässan kom en stor buss och vi färdades genom Oslos gator iväg till en lägergård som heter Marieholm, väldigt lik vårt Marielund i Ekerö. Under bussfärden fick jag en närmare kontakt med de anställda och Kristine som är NUKs ordförande, eller som de kallade sig "leder av NUK". Väl på plats blev vi inregistrerade, rummen fick vi dock välja själva och jag insåg direkt i vilken knipa jag var i... Ingen jag känner, ingen jag vet mer än att jag representerar SUK där. Vid det ögonblicket insåg jag hur omtänksamma norrmännen är då en av ungdomarna erbjöd mig att få dela rum med honom och tacksamt valde jag det.

Under de tre dagar långa årsmötet, hos dem kallat "Landsmöte" vart jag väl bemött och omhändertagen, jag gav många nya idéer och fick väldigt många att ta med mig från det organiserade årsmötet. Mycket av det positiva reflektionerna kommer ni att få se på SUKs årsmöte i mars, missa inte det! Övrigt fick jag äta svensk mat (korv och köttbullar) från svenska affärer då det lönar sig väldigt mycket att handla från Sverige vid sådana aktiviteter.



Till detta möte fick vi tillsammans att ingå ett närmare samarbete mellan SUK och NUK. I deras framtidsplaner finns nu skrivet att det skall finnas ett bättre samarbete mellan de katolska nordiska ungdomsorganisationerna och främst SUK och DUK.

Efter mitt väldigt givande besök till Norge och NUK är jag väldigt peppad för att anordna aktiviteter och läger i samarbete med dem, anledningen är att ungdomarna som jag fick träffa var oftast väldigt unga men väldigt engagerade och ville få fram sin röst. Ett gäng ungdomar som jag vill träffa igen, igen och återigen!



DEN STÖRSTA DAG DANMARK

Länge har det varit en upplevelse att se hur våra katolska ungdomsorganisationer arbetar och genomför stora evenemang som bland annat liknar våra stiftsungdomsdagar. Det här året fick vi möjligheten att kunna åka dit och besöka våra grannländer. Som du läst har SUK även besökt Norges Unga Katoliker under deras årsmöte.

Jag, fr Franz och Diakon Björn bestämde oss för att åka dit och hälsa på under deras stora evenemang, "Den Största dag". Med 650 deltagare kryllade det med unga katoliker som var mellan 6-25 år. Men det fanns även vuxna som hjälpte till och gav sina åsikter för att hjälpa DUK i sitt framtida arbete, en "vuxengrupp" som var väldigt engagerande och arbetsvilliga.

Evenemanget ägde rum mellan den 22-23 september i en skola i Tilst, Århus. Resan var väldigt lång då både jag och fr Franz fick åka nattåg för att tågförbindelsen till Malmö inte var så bra under dessa dagar och det var mest lämpligt att åka tåg till Malmö och därefter bil tillsammans med diakon Björn och sin son Jakob till den stora skolan som ungdomarna fanns i.

Väl på plats blev vi välkomnade och serverade mat tillsammans med alla andra ungdomarna. Under besöket var vi gästerna som alla tittade lite extra på, när jag gick i skolkorridorerna fick jag även här uppleva hur det kändes att vara ensam mellan många ungdomar. Samtidigt som jag hörde hur viskningar bakom mig pratade om att de va han från Sverige...

Vi avslutade vår helg med en stor mässa i Århus domkyrka tillsammans med alla ungdomarna och den danska biskopen. Efter mässan fick varje deltagare en "doggy-bag" och vi fortsatte hem till Sverige igen.

SUKs ordförande
Nasif Kasarji



FRAMMTIDS

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA SUKS FRAMTID?



SUK ska läggas ner. Nej, SUK ska inte läggas ner. Årsmötet i våras bestämde sig med överväldigande majoritet för det andra alternativet och många var lättade. Man valde en arbetsgrupp som skulle förbereda höstens Framtidskongress och där framlägga en plan för hur barn- och ungdomsverksamheten inom stiftet ska organiseras i framtiden. Så löstes frågan faktiskt genom att inte lösas. Och nu är hösten här.

Vi som sitter i arbetsgruppen har diskuterat SUKs läge och intervjuat präster, medlemmar och andra om hur de ser på SUK. Vi har insett att SUK är suveränt men kan fungera bättre. Vi kommer på Framtidskongressen att framlägga en modell för organisationens framtida organisation, som deltagarna kan diskutera, ta ställning till och modifiera och i färdigformulerad form skicka vidare till det kommande årsmötet samt till biskopsämbetet.

Redo för ett par bistra sanningar? Var så god: Vi konstaterar på allt för många håll en negativ bild av SUK som bara en anonym pengamaskin man vänder sig till för att få bidrag och som ständigt gnäller på byråkratiska detaljer. Denna bild är ensidig och orättvis och blind för att anställda, styrelsemedlemmar och volontära medarbetare ute i landet faktiskt arbetar i motvind för att göra det möjligt för unga katoliker att samlas och dela sin tro tillsammans. Det är tufft att skapa gemenskap mellan unga katoliker i vårt land, och det lyckas inte utan stora personliga uppoffringar. Det görs mycket otacksamt arbete som inte erkänns. Vart enda läger som går bra är ett litet mirakel i denna tid, då så mycket annat än kyrkan lockar unga. Här behövs det präster som bryr sig och stödjer unga som vill göra något. En avvisande eller negativa attityd tar bort glädjen och jagar ungdomarna långt bort.

SUK kan aldrig ersätta församlingarna, men SUK kan och ska komplettera med ungdomsanpassade aktiviteter. Precis det gör SUK idag. Och precis detta ska fortsättas och synliggöras så att bilden av vår organisation blir mer rättvis.



KONGRESS



Detta innebär att SUK måste göra mera än bara besluta om strukturreformer i sin egen hage. Därför kommer Framtidskongressen i hög grad att handla om SUKs identitet, d.v.s. vad gör man tillsammans som organisation om man verkligen är Sveriges unga katoliker? Hur kan unga katoliker på sitt eget sätt

- 1) Lovprisa Gud (bön, sång, gudstjänstfirande),
- 2) Ta itu med sin tro och kunna stå upp för den (Bibel, YouCat, mission)
- 3) Påverka det samhälle vi lever i med kristen kärlek (sociala frågor, etik, hjälparbete)?

Deltagarna i Framtidskongressen kommer även att träffa personer utifrån som ger inspiration i dessa frågor. Vi kommer att lägga upp aktiviteter som vi direkt kan förplikta oss på och sen genomföra. Vi gör alltså en pedagogisk turn over och ställer frågorna baklänges: Inte vad vi har råd med är i centrum, utan vad vi vill. Inte papper, utan verksamhet. Knasigt? Nej, nödvändigt. SUK liknar just nu en orm som äter upp sin egen svans. Ska den komma framåt får den släppa sin självfixering och skaffa sig bättre näring.

Den plan för strukturella ändringar som vi lägger fram kommer på liknande sätt att flytta fokus från byråkrati till levande verksamhet. Vi kommer inte att föreslå radikala ändringar av SUKs sätt att fungera. Men administrativa rutiner, informationsarbete, utbetalningar och konfliktfrågor ska hanteras mer professionellt, effektivt och inte ta tid och uppmärksamhet från SUKs verkliga uppgifter som är att skapa en katolsk ungdomsvärld. Vår plan kommer att exemplifiera detta och även visa på möjliga förenklingar av föreningsfloran i SUKs regioner, skissa på tydligare informationskanaler och lyfta fram läger teamen som SUKs verkliga aktivitetsfält.

Kyrkans framtid bygger på ungdomar som sjunger Guds pris, bryr sig om sin tro och förbättrar världen. SUK ska på alla nivåer, från styrelse till lokalförening, syssla med detta och mindre med ekonomin och administrationen som är monster som ska övervinnas och inte stå i vägen och stjäla all fokus. Det är vår slutsats.

Hur ska det här gå till? Det vore dumt att avslöja allt i vår plan nu i förväg. Se till att anmäla dig till Framtidskongressen – där får du våra geniala förslag svart på vitt, med förklaringar och möjlighet att påverka. Men akta dig: Vi tar dig på allvar, vad du säger kan bli verklighet. Kyrkans problem är många, men det är du som är lösningen och SUKs framtid är du själv.

Fråga Prästen



Jag har hört att det var förbjudet för katoliker före Andra Vatikankonciliet att vara medlemmar av en djurskyddsförening. Stämmer det och hur resonerade kyrkan då? Jag har svårt att se vare sig något heretiskt eller modernistiskt i djurskydd, om det var det man var rädd för. Tvärt är det väl helt i linje med att värna skapelsen och alla levande varelser. Vore mycket tacksam om någon kunde reda ut detta för mig och andra djurvänner. Tacksam för svar!

Hej!

En gång ägde jag en otroligt fin hund. En stor Collie som hette Justus. Om jag var väldigt stressad så lade jag mig ner på golvet och då kom min fina hund Justus fram till mig och så busade vi lite med varandra en stund. Stressen släppte. Och allt kändes bra.

Djuren är verkligen en härlig del av Guds skapelse. Redan i sig själva är de en lovsång till Gud. Vi har ju rätt mycket gemensamt med dem. De har kroppar som påminner om våra och det är särskilt tydligt hos de högt utvecklade djuren. Kolla schimpanserna.

Men skapelsen är inte bara en enda stor ekologisk balans mellan olika samverkande krafter och arter där alla har samma värdighet. Ordet miljö använder jag därför sparsamt. Jag föredrar ordet skapelsen. Den är gjord av Gud. Och det finns en hierarkisk ordning i skapelsen. Allt har inte samma värdighet. Först kommer människan. Hon är skapad till Guds avbild och likhet och är därmed liksom väldigt släkt med Gud. Det är inte lite det. Och allt i skapelsen är till för hennes skull. För att hon ska bli frälst i Kristus genom ett liv i hans katolska kyrka.

Djuren har inte samma värdighet som vi människor har för i så fall skulle vi ta hand om dem lika mycket och på samma sätt som vi tar hand om oss själva. Vi skulle vara tvungna att bygga stora myggsjukhus bara för skadade myggor. Så tokigt tänker ingen.

Vi har skyldighet att vara snälla mot djuren. Djurskydd är en moralisk förpliktelse för alla människor. Det är en synd att låta djur fara illa. Men de är till för oss precis som allt annat i skapelsen. Så vi får slakta dem för att äta dem typ Big Mac. Vi får göra kläder av deras hudar typ fårskinnspäls. Men vi får aldrig utsätta dem för lidande. Aldrig. Enda undantaget är i den medicinska forskningen men även i den får man aldrig plåga ett djur i onödan. Syftet måste vara att rädda människoliv. Inte att få fram en bra parfym.

En katolik får och har alltid fått vara med i djurskyddsföreningar. Det var eldbegängelseföreningar man inte fick vara med i före Andra vatikankonciliet. På den tiden förknippades kremation som begravningsform med förnekelse av kroppens uppståndelse. Men så är de ju inte längre.

Ta hand om djuren!
Din fader Morgan

DETTA HÄNDER I SVERIGE

SUK VÄST

17 november 2012: konfirmanddag i SUK VÄST
Eventuella kill-läger och St Nikolausfest (fråga Ludde
ludde96@gmail.com)

Höstlovet: SUK VÄST ordnar resa till Bayern och Prag
(ej Malta) med tema "de yttersta tingen". 2500 kr (inkl
resa och övernattning och viss mat).

Få platser kvar men vill du vara med så ring
Birgitta Gelotte på 070-4088724.

Det finns en nybildad Jane Austengrupp i SUK
VÄST för tjejer i åldern 15-25. Adda "Birgitta
Gelotte" på facebook och berätta att du vill
vara med (eller ring 070-4088724). Gruppen är
på 15- 20 tjejer och träffas 2 ggr per termmin.
Ibland har man filmvisning i församlingen och
ibland läger.

SYDÖST

30 nov-2 dec: lägerhelg för ungdomar i
Jönköping. Tema: Tro och vetenskap.

DUNK

De unga Norrländska
katolikerna
Läger i januari i Umeå.

SLUK

Stockholms läns
unga katoliker

MJUK

Mellansveriges Jovialiska
Unga katoliker

19-21 oktober: MJUKs reträtt på Birgittagården i
Falun.

2-4 november: konfirmandläger på Marielund
Prelim: 17-18 november: MJUKs
värdmötesdag i Örebro.

December: MJUKs julbord i Uppsala

SUKs'S

SUKs Sydregion

S:ta Maria folkhögskola ordnar en resa
för SUK's-S till Rom för ungdomar.

PUKIS

polska unga katoliker
i sverige

Sista november-2 december, läger.
Anmälan till nella_93@live.se

SKK

Sveriges kroatiska katoliker

Avsändare:

Johannes paulus II's
pastoralcentrum, SUK
Box 103 14 Stockholm

Stöd Riksförbundet Sveriges **Unga** **Katoliker!**

Bli medlem och få Sucken **GRATIS!**

Du blir medlem genom att
gå med i någon av SUKs
lokalföreningar på www.suk.se

Som medlem får du dessutom
-Rösträtt vid SUKs årsmöte
-Försäkring vid SUK-arrangemang

Glöm inte att förnya ditt medlemskap varje år om du redan är medlem