

SANCTUS #2

SVERIGES UNGA KATOLIKER – 2021



STIFTSUNGDOMSDAGEN 2021

KYRKAN, SKAPELSEN OCH MILJÖN

SOMMARENS HETASTE FILMTIPS KROPPENS TEOLOGI LÄGER

FÖRFÖLJD
FÖR SIN KRISTNA
TRO

TROENDE I EN
SEKULÄR
OMGIVNING

TIPS!
HÅLL LIV I
TRON

2.2021

SANCTUS

Redaktör och layout

Thure Gunnarsson

Kontakt

tidningarna@suk.se

SkribenterMerna Audesho
Matyas Belina
Charles Camara
Sara Fredestad
Thure Gunnarsson
Claudia Lienert
Kristoffer Linder**Ansvarig utgivare**

Damiana Sabah

Tryck

Norra Skånes Offset AB

ISSN 0346-1998

SUKJohannes Paulus IIs
pastoralcentrum, SUK
Box 2150
103 14 Stockholm**Besöksadress**Brunnsgränd 4
111 30 Stockholm**Telefon**

08-505 57 690

www.suk.se

Kontaktuppgifter SUKFör bidragsansökan och frågor kring
lokalföreningsbidrag och regionsbidrag:
eu@suk.se**För kontakt övriga frågor:**

suk@suk.se eller ring 08-505 576 90

RegionstyrelserSLUK (Stockholm och Gotland): sluk@suk.se
Sydöst (Östra Sverige): sydost@suk.se
MJUK (Mellansverige): mjuk@suk.se
Väst (Västsverige): sukvast@suk.se
SUK's-S (Södra Sverige): sukss@suk.se
DUNK (Norrland): dunk@suk.se**Anställda**Kanslichef: robel@suk.se
Administratör: asahult@suk.se
Redaktör: thure@suk.se**Barn- och ungdomskonsulenter**SLUK: dany.kako@suk.se
MJUK: vanfarid@suk.se
Sydöst: katarina@suk.se
Väst: arno@suk.se
SUK's-S: carl@suk.se

Tro!

Jag tror, jag tror på sommaren, lyder refrängen i en gammal låt. Ordet tro används i många sammanhang men i det här numret handlar det om tron på Gud. Det finns en sorts ödmjukhet i ordet tro i en tid då alla presenterar sina sanningar som om det är något de vet. Internet är fullt av de som säger sig att ha funnit den enda och absoluta sanningen.

Jag tycker om att vi kristna säger att vi tror och inte att vi vet. Mycket som vi människor har sagt att vi vet har under historien visat sig vara helt fel. Likadant är det nu, det vi tror oss veta idag, kan visa sig var fel när vi får mer kunskap.

Tro innebär också att du har ett eget val. Du måste välja att tro eller inte. Tro bygger på den egna viljan som vi fått av Gud. Motsatsen är skrämmande och något vi ser i vår värld. En enda åsikt som alla tvingas dela om de inte vill bli straffade av de styrande.

Utifrån kan den kristna tron med sin ödmjukhet och valfrihet verka svag.

Tron och de troende kan kritiseras riskfritt utan några konsekvenser. I några länder till och med förföljas.

Ändå har vår katolska tro överlevt i över 2000 år. Mäktiga imperium och stora politiska system har gått under. Nästan allt har förändrats under historien men Kyrkan finns fortfarande kvar. Hur kan det vara så?

Svaret är att tron är större och starkare än de människor som bär den. Det vi människor skapar finns i en period innan det ersätts av något nytt. Vår Kyrka och vår tro har inte skapats av människor utan av Gud och har som han en styrka som inte alltid syns utåt.

I det här numret handlar det om tron. Om människor som får kämpa för sin tro mot en fientlig omgivning men också om hur vi kan hämta styrka genom tron för att göra fantastiska saker.

Trevlig läsning och en skön sommar!Thure Gunnarsson
Redaktör Sanctus

I DETTA NUMMER

Tro, tvivel och tacksamhet

Fader Pierre-André delar med sig av sina kunskaper om tron. 6

Kyrkan, skapelsen och miljön

Kyrkans och vårt engagemang för miljön. 10

Tro

Unga SUK:are om sin tro. 14

Förföljd för sin kristna tro

Om att vara förföljd för sin tro. 16

Stiftsungsdomsdagen 2021

Information om Stiftsungsdomsdagen. 20

Filmtips

Spännande och tänkvärda sommarfilmer. 21

SUK:s konsulent i Väster

Lär känna barn- och ungdomskonsulenten Arno Humal. 22

Kroppens teologiläger

SUK:s riksläger. 24

Katoliken som byggde ett pizzaimperium

och skänkte inkomsterna till katolsk välgörenhet. 26

Smått och gott

Korta nyheter. 28

Sanctus Nyhetsquiz

Testa dina kunskaper. 30





Tro, tvivel och tacksamhet

TEXT: THURE GUNNARSSON

Vår ungdomspräst Fader Pierre-André Mauduit delar med sig av sina kunskaper om tron. Han berättar om tvivel, hur du finner styrka i tron och hur du bemöter de som ifrågasätter din tro. Läs hans kloka råd och du blir själv rikare på kunskap om din tro.

Fader Pierre-André växte upp i en katolsk familj där tron var en viktig del av tillvaron. Det var lätt att tala med föräldrarna om tron och det var naturligt att gå i mässan tillsammans.

– Varje gång vi varit på undervisningen i kyrkan fick vi berätta vad vi lärt oss för mamma. Vi bad i familjen tillsammans hemma och i kyrkan, berättar Pierre-André.

Under uppväxten hade han många katolska vänner och tillhörde den katolska scoutkåren och när han blev äldre blev han scoutledare.

– När jag var i tjugooårsåldern insåg jag att om jag tror på Gud så måste jag ta det på allvar och göra något med den tron. På universitetet var vi inte så många troende. Där bestämde jag mig för att ta min tro på allvar.

När han fortsatte sina studier i Nederländerna följde han även med protestantiska vänner på bön. Kristna bröder och systrar kan lära sig mycket av varandra tycker han.

Så håller du din tro vid liv?

Tron är inget som vi får en gång och sedan inte behöver sköta. Fader Pierre-André har några goda råd på hur du kan vårda din tro.

1. Bön

Försök att be varje dag. Det kan vara kyrkans böner, egna böner eller rosenkransen. Fader vår är en bra bön att börja dagen med. Börjar du dagen med att be den kommer du att märka att den bönen förändrar hela dagen.

2. Läsning

Läs också Bibeln och då framförallt nya testamentet. Läs kristna böcker för att fördjupa din tro.



3. Gemenskap

Umgås med andra katoliker och kristna. Det hjälper dig att utvecklas i gemenskap.

4. Avstå

Avstå från saker som inte är bra för dig. Vad vi ser, läser och lyssnar på påverkar oss.

5. Krucifix

När jag var i Costa Rica fanns det kristna bilder överallt i hemmet där jag bodde, till och med på toaletten. När jag frågade mannen i familjen varför, sa han: Jag vill se Gud överallt i mitt hem och alltid bli påmind om honom. Ett krucifix på väggen hjälper till att påminna oss om Jesus Kristus.

“Var inte rädd att ställa frågor om din tro.”



Umgås med andra katoliker för i gemenskapen kan du hitta kraft och styrka.

Omgiven av de som inte tror

De flesta av oss är omgivna av människor som inte delar vår tro. Det är inte alltid lätt att vara den enda troende bland flera inte troende. Fader Pierre-Andrés råd är att skapa en grund som du har innan du går ut och träffar de inte troende.

– Börja dagen med en bön. Tacka för dagen vi får. Då blir det lättare att träffa inte troende om du har grundat din dag med Jesus Kristus. Det första jag gör när jag öppnar mina ögon är att alltid tacka Gud för dagen. Det är något som hjälper mig hela dagen.

“Tacket är det viktigaste ordet i vår tro och vår relation till Gud.”

När tron blir ifrågasatt

Hur ska du göra när din tro blir ifrågasatt eller någon säger något negativt om den? Fader Pierre-Andrés råd är att först försöka ta reda på varför personen gör det. Hur du ska handla beror på vad den som säger det vill. Är syftet att provocera dig till att bli arg eller vill personen föra en dialog där den vill lyssna.

– Är syftet att provocera ska du agera som Jesus. Jesus lät sig inte provoceras av fariséerna och överstepräster i templet. Det är svårt, men det bästa är ofta att ha tålmod och inte svara. Låter du dig provoceras har den andre fått som den vill. Gör som Jesus lärt oss, be för de som inte funnit tron, berättar Fader Pierre-André.

– Är syftet däremot nyfikenhet om din tro och det finns möjlighet till en dialog

som får ta tid och där du har en chans att förklara kan du ställa upp, fortsätter han.

– Viktigast är hur vi agerar genom att förlåta. Det är ett större vittnesbörd än bara ord. Hur du betar dig blir hur andra ser på kyrkan. Du är en förebild. Våra åsikter är inte det viktiga utan våra handlingar.

Han tillägger att det också är viktigt att du umgås med andra katoliker och inte bara människor som inte delar din tro. Bland andra katoliker kan du hitta kraft och styrka.

Imitera Jesus

Gemenskap med andra katoliker är ett sätt att hitta styrka. Ett annat sätt att hitta styrka i tron är genom att läsa Guds ord och se hur Jesus agerar.

– Det är en skola för oss. Imitera Jesus. Läs lite i nya testamentet varje dag men nöj dig inte med att läsa texten utan fundera på vad den verkligen vill säga. Hämta styrka genom sakramenten och praktisera dem. Tillbedjan är också ett stöd i tillvaron, säger Fader Pierre-André.

Svårigheter och tvivel

När vi upplever svåra stunder i våra liv kan det så tvivel och göra att vi ifrågasätter vår tro.

Fader Pierre-André förklarar att du inte behöver vara rädd för att tvivla och om du använder ditt tvivel till att ställa frågor som du söker nya svar på så kan det fördjupa din tro. Men först ska du ställ dig frågan om varför du tvivlar. Är det så att du helt enkelt bara behöver en bättre förklaring så gå till någon som kan ge dig den. Var inte rädd att ställa frågor om din tro, säger Thomas av Aquino. Gud har gett oss hjärnan för att använda den. Maria ställer

frågor till ängeln Gabriel men bestämmer sig slutligen för att lita på Gud. Gud finns med oss när vi tar beslut.

Bibeln är full av människor som tvivlar. Abraham fick besked av Gud att lämna allt han var van vid och bege sig av till ett okänt nytt land. Han tvivlade på att det var rätt sak att göra men bestämde sig för att lita på Gud och kom på så sätt närmare Gud. Även om personerna tvivlar i Bibeln så tar de ett steg framåt mot Gud.

– Tron handlar inte bara om när livet går fantastiskt bra. Vid svårigheter är mässan och sakramenten viktiga för att behålla tron. Det är också bra att hitta en vän i tron som du kan tala med om dina tvivel. Tron är inte något individuellt. Tron är gemenskap. Den handlar om vi och inte jag. Vi troende behöver varandra för vi tror tillsammans.

Allt går inte att förklara och förstå. Fader Pierre-André liknar kyrkan vid en god mor. Ibland måste vi helt enkelt bara lita på Gud.

– Barn litar på att deras mamma vill dem det bästa. Vi måste lita på Kyrkan, och att även om vi inte förstår eller inser det just nu, vill den vårt eget bästa.

Hitta glädjen i din tro

En källa till glädjen i vår tro är tacksamhet.

– Tacket är det viktigaste ordet i vår tro och vår relation till Gud. Hela Eukaristin är en tacksägelse till Gud. Vi måste lovpris Gud och tacka för alla goda gåvor.

– Naturligtvis är det viktigt att vi är medvetna om våra fel och brister men allt börjar med tacksamhet. När vi tackar kan vi också be om förlåtelse, avslutar Fader Pierre-André. ■



KYRKAN, SKAPELSEN OCH MILJÖN

TEXT: CHARLES CAMARA

De flesta av oss har hört och läst om den pågående globala uppvärmning, drastiska klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Men vad betyder dessa uttryck och vad har det att göra med vår kristna tro? Både Påve Franciskus och vår Kardinal Biskop Anders Arborelius anser att allt som hör livet till har att göra med vår tro. När vår jord är så hårt utsatt, ska vi kristna inte stå vid sidan om och titta på, utan vi måste alla agera, nu och mycket bestämt.

– Att ta hand om planeten jorden innebär inte enbart att vi tänker på naturen, träden, djuren och haven, menar Kardinal Anders. Framför allt innebär det att man respekterar och tar hand om Guds skapelse. Det är Gud som har skapat världen och allt som finns på, under och över jorden. Och Gud har skapat människorna och givit oss ett fantastiskt uppdrag, nämligen att vara Guds medarbetare. Det är Gud som leder skapelseprocessen. Men vi människor ska samarbeta med Gud för att ta hand om allt och alla på jorden, så att alla mår bra, både människor och natur, hela skapelsen. Därför måste varje person bidra till det gemensamma goda, göra det man kan utifrån sina förutsättningar. Alla kan göra någonting!

Omvälvande klimatförändringar

Under hundratals miljoner år har jorden genomgått omvälvande klimatförändringar. Forskarna skriver att den senaste gången en väldig stor förändring skedde var för cirka 65 miljoner år sedan. Då dog alla dinosaurier och ytterligare tre fjärdedelar av andra djur. Mycket av växtligheten förstördes. Kanske var det på grund av att en gigantisk asteroid krockade med jorden som resulterade i förödelsen av det mesta på jorden. Dock hävdar forskarna att det är naturligt med stora förändringar på jorden, det hör till att vara en planet, precis som det är för andra planeter i vårt solsystem. Det som däremot är ofattbart är att det tillstånd som vår jord idag befinner sig i är mestadels resultat av det vi människor själva har gjort under de senaste tvåhundra åren. Det var då industrialiseringen började på allvar. Fabriker för olika ändamål byggdes och kol användes

som bränsle. För knappt hundra år sedan började olja användas i stor skala, framför allt för att producera bränsle för fordon och för att tillverka plastsaker. Detta resulterade i stora föroreningar och föroreningar av marker, haven och luften.

För att göra saken värre började vi människor att hugga ner skogar på olika håll i världen, särskilt i Amazonas i Sydamerika, i Kongoregionen i Afrika och i Indonesien i Sydostasien, samt även här i Europa. Men vi behöver dessa stora trädskogar, för att de producerar mycket av det syre vi andas, och träden binder koldioxiden, så att det inte stiger upp och förpestar atmosfären. Huggandet av skogarna har också resulterat i att många djurarter gått under och miljoner människor har tvingats lämna de platser de har levt sedan urminnes tider. Medan naturen och utsatta människor far illa på vissa platser, lever samtidigt andra människor i överflöd och konsumerar väldigt mycket. Skulle alla människor på jorden leva som man gör i Sverige skulle det behövas nästan fyra jordklot för att försörja alla!

Global uppvärmning

Sammantaget har den industrimoderna människans sätt att leva lett till att jorden på mycket kort tid och med rasande fart håller på att förändras. Det pågår en global uppvärmning, vilket innebär att jordens medeltemperatur har ökat med mer än en grad Celsius på knappt två hundra år. Det låter kanske inte så mycket, men en grads skillnad har stor påverkan på naturen. Den främsta orsaken till global uppvärmning är omfattande utsläpp av koldioxid i atmosfären. Koldioxiden kommer mest från förbränning av fossi-

“När vår jord är så hårt utsatt, ska vi kristna inte stå vid sidan av och titta på.”

“I Jordanien, Nepal och i Zambia hjälper vi kyrkans sjukhus och skolor med pengar för att installera solceller för att producera egen klimatvänlig elektricitet.”

la bränslen som till exempel kol, olja och naturgaser. Temperaturökningen leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger och att väderförhållanden och naturkatastrofer blir mycket extrema. Antingen regnar det för mycket eller för lite. Det blir för kallt eller för varmt. Varken människor, djur, eller jordens ekosystem klarar av att

hantera dessa klimatförändringar på ett balanserat sätt, för de sker alldeles för fort.

För att hjälpa drabbade människor på olika håll i världen, har många av världens rika länder och biståndsorganisationer satt i gång med hjälparbete. Också katolska kyrkan globalt och i Sverige genomför biståndsprojekt i samarbete med lokala

präster, systrar och bröder, mest i Afrika och i Asien. Hjälparbetet går ut på att lindra nöden för de som redan är drabbade av klimatförändringar, men också hjälpa människor att bli bättre förberedda när det värsta sker. Många av projekten går ut på att redan nu ställa om jordbruksmetoder och försörjningssätten till mer klimatvänliga metoder. Exempelvis i norra Tanzania hjälper vi många småskaliga jordbrukare att gå över till att praktisera organiskt jordbruk. I södra Indien hjälper vi de lokala kyrkornas skolor att överge användandet av fossila bränslen och i stället använda biobränslen vid matlagning. I södra Mexiko stödjer vi delar av urbefolkningen att odla organiskt kaffe och majs. I Jordanien, Nepal och i Zambia hjälper vi kyrkans sjukhus och skolor med pengar för att installera solceller för att producera egen klimatvänlig elektricitet. Exemplen är många fler!

Västvärldens exploatering

Det kan ju låta bra att vi hjälper fattiga människor att hantera klimatförändringar och att de blir mer miljövänligare. Men trots allt, är det inte de fattiga som har bidragit till att jorden ser ut som den gör. Det är de rika människorna, mest i västvärlden, som ligger bakom exploateringen av jorden och global uppvärmning.

Det är de rika som måste ta ett större ansvar för att göra något åt denna sorgliga situation. Det måste de göra för dagens fattigas och för kommande generationers skull, samt för naturens skull. Eller som Påve Franciskus så kärleksfullt säger att vi alla måste förbättra oss, ändra vår livsstil, genomgå ”ekologisk omvändelse” för vår moder jords skull.

– Som kristna i Sverige måste vi fråga oss hur vi lever här och nu, och vad vi alla, unga och vuxna, kan göra för att bättre ta hand om varandra och jorden, anser Kardinal Anders. Vi älskar Gud när vi älskar Guds skapelse. Därför måste vi alla tänka över och agera utifrån hur vi kan bättre hushålla med det jorden ger och fördela jordens goda med alla på ett rättvisare sätt.

Kristnas uppdrag

Helt klart är att alla människor, grupper, företag och stater måste ändra sina sätt att leva och bedriva kommersen. Det är den bästa chans vi har för att motverka ökning av global uppvärmning. Som kristna har vi ett särskilt uppdrag att ta hand om och älska Guds skapelse, moder jord. Frågan som var och en måste ställa sig är: Vad vill jag bidra med i mitt dagliga liv för att motverka global uppvärmning och bli en ännu bättre Guds medarbetare? ■



TRO

Vi frågar några SUK-medlemmar om hur det är att vara troende i en sekulär omgivning.

TEXT: MATYAS BELINA



Helena Belina 21 år

Hur är det att vara troende i en sekulär omgivning?

Det gör att jag skäms en del i min vardag. Det finns många fördomar jag mött och fortfarande möter. Jag känner det som att folk ser annorlunda på mig om jag berättar för dem att jag är katolik. Jag känner en stor rädsla att folk då kommer tänka på vad som brukar stå i tidningarna: sådant som att jag inte är feminist, är mot abort, hatar homosexuella, att jag är en hatisk person etc. Det är en rädsla som påverkar mig idag.

Hur hanterar du svårigheterna med att vara troende i en sekulär omgivning?

Jag hanterar det rätt bra. Jag försöker stå upp för min tro. Påminner mig om att alla inte tänker som jag, och att det inte är jag som gjort något fel. Det är de andra som måste fråga mig om min tro och sen rätta till sina felaktiga uppfattningar. Här känner jag också ett ansvar att hjälpa dem att se på ett annorlunda sätt.



Max Wirström 21 år

Hur är det att vara troende i en sekulär omgivning?

En del människor i ens omgivning har ingen större förståelse för ens tro, och gör narr av den när du säger saker. För dem spelar det ingen roll, de förstår ju inte. Det blir väldigt konstigt då, som om vi lever i olika världar. Man träffar någon, de säger ett skämt om ens tro och det hela blir väldigt konstigt. Samhällsmässigt lever vi i ett väldigt ateistiskt samhälle, och idéerna som finns i det påverkar mig. Mina vänner har ingen stor förståelse för min tro. För dem är det som en hobby.

Hur hanterar du svårigheterna med att vara troende i en sekulär omgivning?

Det är svårt för det går inte att förklara för sina vänner. Hur ska man göra det? Att gå i kyrkan är för dem som att spela fotboll, när det i själva verket är något väldigt djupt. Det går nästan inte att förklara för dem vad det innebär. De har ingen förståelse. Det är den största konflikten jag upplever.



Dennis Ullström 22 år

Hur är det att vara troende i en sekulär omgivning?

Det är ganska tufft. Man måste hela tiden förstå att ens tro och åsikter inte är självklara för alla andra. Det är ganska svårt att förhålla sig till saker som man själv tycker är ganska självklara när de inte är självklara för alla andra. Och yttrar man sin tro blir man lätt utpekad.

Hur hanterar du svårigheterna med att vara troende i en sekulär omgivning?

Det kan hända att man på jobbet får höra någon säga något, som man tycker är ganska konstigt eller rent av fruktansvärt. Till exempel att de hånar ens tro. Då tycker jag att man får säga ifrån. Vi katoliker har som skyldighet att göra våra liv till en vittnesbörd, ett evangelium. Därför är det viktigt att man står upp för sin tro. Det kan till och med ge en avlat, att man gör en akt av tro offentligt!



Förföljd för sin kristna tro

TEXT: KRISTOFFER LINDER

I många länder lider de kristna dagligen av förföljelser för sin tro.

Jag träffar fader Antonius Almaleh, en kaldeisk präst född i Irak men uppvuxen i Sverige, i hans församling i Tenstakyrkan, för att prata om tro och förföljelse i framför allt länder som Irak, Syrien och Libanon.

Hur ser situationen ut för de kristna i Irak, Syrien och Libanon?

Situationen, i Mellanöstern, generellt är inte bra för någon. Det finns några enstaka platser där det är bra, men själva regionen



är ganska sargad av de konflikter som finns där, och motsättningar, inte minst förföljelser från religionsperspektiv. De som alltid brukar drabbas är de kristna, för de är i minoritet, och är en grupp som inte brukar göra motstånd, utan snarare brukar undvika konflikt genom att vika undan. Fakta talar för sig själv, som svar på din fråga, om man tittar på specifikt Irak, där jag själv är född. Det är ett land som hade 800 000 kristna, för två decennier sedan, men som idag har under 100 000 kvar. Syrien är så oerhört sargat av de konflikter som är där. Libanon är sargat av ekonomiska skäl, korruption o.s.v. Så, som jag förstår det, så är det inte bra för de kristna där heller. Men generellt, tänker jag, är det inte bra för befolkningen i de länderna överhuvudtaget. Med tanke på att det finns många olika etniska grupper, i Mellanöstern, blir det ofta motsättningar.

Det finns olika religioner, och ofta också olika samfund bland religionerna. I Islam finns det olika fraktionerna shia och sunni. Bland shia och sunni finns det olika grupper också. Det är inte som hos oss katoliker där vi är en, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Vi har ett överhuvud, som är påven i Rom. Vi har en tydlig hierarki. Likadant är det med de icke-katolska kristna fraktionerna. Så, sargad är väl ordet för att beskriva situationen för de kristna i

Mellanöstern. Det behövs mycket bön för den plats, där vår Herre kallade Abraham ifrån, kaldéernas Ur, som är i Irak och varifrån han flyttade från sitt fädernesland till det utlovade landet. Där är historien bättre än nutiden. För ofta, när man tittar på olika länder, så har de det bättre i nutid än i dåtid, men för Mellanöstern är det tvärtom att dåtid var bättre än nutid.

Varför, tror du, att det, i det här området, är så mycket krig och förföljelse?

Om vi lyssnar på vad Herren säger till oss i evangelierna, så har Jesus aldrig lovat sina lärjungar frid och fröjd. Han har aldrig lovat oss att vi kommer att bli berömda, att vi kommer att bli omtyckta, att vi kommer att bli ärade, eller att vi kommer att få hedersplatsen. Utan han har snarare lovat oss tvärtom. Vi kommer att bli skymfade, slagna, förföljda och dödade för hans namns skull. Förföljelsen mot att vara kristen är ingen nyhet, och det är ingenting som vi behöver vara rädda för.

Vi har en uppgift att leva ut vår kristna tro, inte bara genom våra ord, men framför allt genom att älska varandra så som han har älskat oss. Jesus ger oss den uppmaningen innan sin himmelfärd. Han uppmanar sina lärjungar: som Fadern har sänt mig, sänder jag er att förkunna evangeliet för andra, för alla nationer och alla länder i hela världen. Den som kommer till tro, och blir döpt, blir räddad, men den som inte tror ska bli dömd. Det vi kan göra är att faktiskt följa vår Herres bud till oss. Vi blir förföljda men var inte rädda säger Jesus. Om man tittar på apostlarna, i Apostlagärningarna, när de blev skymfade, slagna, hånade, så gick de därifrån glada för att ha blivit slagna för Kristi



Påvens besök i Irak i mars i år har haft stor betydelse för landets kristna befolkning.

namns skull. Det får vi, som kristna, aldrig glömma.

Hur ser situationen ut i Sverige? Vilka svårigheter finns?

Det finns ju också en förföljelse här i Europa. Det finns till och med förföljelser i Sverige, som är av annat slag. Den sekularisering, som finns i Sverige är också en typ av förföljelse. Den kan ibland vara värre än den religiösa förföljelsen som finns på andra håll. I Sverige så brukar vi tala om kyrklig- eller religiös analfabetism, inte minst bland politiker, myndighetsutövare och i samhället generellt. Det finns en likgiltighet för, en analfabetism, för tron och de troende. Biskop Anders brukar också tala om att det inte är lätt för de unga, och det är därför som biskopen och vi präster alltid värnar om våra ungdomar.

Vad kan unga katoliker, i Sverige, lära sig av unga katoliker från Irak, Syrien och Libanon?

För de unga kristna i Irak, Syrien och Libanon är att vara kristen inte bara något man ägnar sig åt i kyrkan på söndagar,



I många länder i Mellanöstern förföljs den kristna delen av befolkningen på olika sätt.

utan det är en identitet! Kyrkan är de ungas andra hem, och där spenderar man mycket av sin tid, och det finns mycket aktivitet och engagemang i våra församlingar. Eftersom det finns en så stor andel orientaler i Sveriges Unga Katoliker så tror jag att det smittar av sig på de andra unga katolikerna.

Slutligen, vad betydde påvebesöket för de kristna i Irak?

När påven besökte Irak så var det någonting helt annat än om en president, kung eller statsminister besökte landet. Det betyder oerhört mycket. Den helige Fadern har uttryckligen sagt att det har varit hans dröm, under en lång tid, att besöka Irak. Hans besök stärker hoppet hos de troende, och vi har inte sett en sådan glädje, under mycket lång tid, hos folket, som när påven Franciskus kom på besök. Han bad med företrädare av olika religioner, med alla av god vilja. ■

Bilden på det föregående uppslaget visar en förstörd kyrka i Irak.

SVERIGES UNGA KATOLIKERS VIRTUELLA STIFTS- UNGDOMSDAG LÖRDAG DEN 4 SEPTEMBER 2021

ÅRETS TEMA:

"Stig upp och stå på dina ben! Jag har visat mig för dig för att utse dig till vittne om vad du har sett av mig." - Apg 26:16

ÅLDERSGRÄNS: 15-28 ÅR

PLATS: DIGITALA MÖTESVERKTYGET ZOOM & MÖJLIGHET ATT ANSLUTA SIG TILL SIN REGION

TID: 10:00-17:30

KOSTNAD: SUK-MEDLEM GRATIS, EJ MEDLEM 200 KR.
SUD-KIT INGÅR

ANMÄLAN: SE WWW.SUK.SE

ANMÄLAN OCH EV. BETALNING SENAST 1 AUGUSTI

SUD-GENERAL: DAMIANA SABAH,
sud@suk.se
www.suk.se



SVERIGES
UNGA KATOLIKER



Bilda

FILMTIPS

Text: Sara Fredestad



Regniga sommark dagar eller svala sommarkvällar? Då kan det vara skönt att sjunka ner i TV-soffan och avnjuta en riktigt bra film. Allra bäst är när den där filmen får oss att tänka och känna. Sanctus kommer med några heta sommarfilmtips!

Sommarlovet närmar sig med mycket tid att hänga med kompisar. Hemma hos oss vill kidsen gärna ha film-maraton eller kolla på en film-serie flera kvällar i rad. Det kan vara MCU, Star Wars eller Harry Potter. Men man kan också tänka sig ett annorlunda film-tema. Nedan listar jag några pro-life filmer som är helt olika sinsemellan, men alla på olika sätt ifrågasätter den dödens kultur som vi lever i. Två av dem är skrämmande filmer som vill avslöja abort-industrin och två är ljusare filmer som ger hopp om människans möjlighet att välja det goda och hennes kapacitet att förlåta.

Unplanned (2019)

Den sanna historien om Abby Johnson som jobbade på USA:s största abortklinik-kedja Planned Parenthood, övertygad om att hon på så sätt hjälpte andra kvinnor. Vid ett tillfälle får hon hjälpa till med en sen abort där de använder sig av ultraljud. Abby chockas svårt och hoppar av. Snart är hon en modig pro life-aktivist.

Det är inte roligt att titta på Unplanned men det är viktigt. Efteråt är det svårt att blunda för vad det innebär att ta ett ofött barns liv.

Gosnell: The Trial of America's Biggest Serial Killer (2018)

Ett domstols-drama om rättegången mot den amerikanske abortläkaren Kermit Gosnell som sätter ljuset på vad en människa är kapabel till när hon har förlorat all känsla för livets helighet.

Bella (2006)

En varm film om mötet mellan den oplanerat gravida Nina och den före detta fotbollsspelaren José. José och Nina tillbringar en dag tillsammans som förändrar båda deras liv för alltid. En film om vad det innebär att vara pro life i det verkliga livet: att se andra människor, lyssna och sträcka ut en hand.

October baby (2011)

Hannah är en ung tjej som snart ska börja på college när hon upptäcker att hon inte bara är adopterad, utan även har överlevt en abort. Arg, förvirrad och ledsen ger hon sig ut på en roadtrip för att söka upp sitt förflutna och försöka förstå vad som hände.

OBS! Glöm inte att titta färdigt på eftertexterna. Där avslöjas omständigheter kring filmen som rör dig till tårar. ■



SUK:s konsulent i västra Sverige

TEXT: THURE GUNNARSSON

Känner du konsulenten i regionen du bor i? Sanctus presenterar SUK:s konsulenter så att du har möjlighet att lära känna dem bättre. Ny konsulent för Västra Götaland och Halland är Arno Humal. Han finns där för att stötta alla lokalföreningar i västra Sverige i deras arbete.

Var är du barn- och ungdomskonsulent?

– Jag är konsulent för SUK Väst. Regionen består av Västra Götaland och Halland.

Vad gör en konsulent?

– Kort sagt ska barn- och ungdomskon-

sulenten se till att det finns bra barn- och ungdomsverksamheter i sitt område. Ungdomskonsulent kan hjälpa och stödja verksamheter på många olika sätt. Jag tänker att jag ska vara lite som spindeln i nätet, ha bra översikt på saker som drivs och vara tillgänglig både för enstaka grupper och sty-

relser vid problem eller frågor. Min roll är också att uppmuntra och stödja unga människor att inte vara rädda för att bli gruppleddare eller att starta en ny grupp.

Beskriv en vanlig arbetsdag?

– Arbetet kan variera en hel del. Ibland har jag på gång olika möten för att rekrytera ungdomar och vara till hjälp på planeringsmöten med olika styrelser. Jag är en analytisk typ så min första vecka som konsulent läste jag på och pratade med människor om SUK och olika befintliga grupper. Ibland är det viktigt att avsätta tid för att komma på nya idéer och tänka igenom det man har varit med om senaste veckan.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– För mig som barn- och ungdomskonsulent är det ett stort privilegium att få fördjupa mig själv och hjälpa andra att fördjupa sig i den fantastiska katolska tron. Det absolut bästa med detta jobb är att se hur mycket engagemang det finns hos unga att göra något gott och betydelsefullt för Kyrkan och samhället. Men vi alla behöver lite uppmärksamhet och uppmuntran, det är svårt att börja ensam.

Vad kunde vara bättre med arbetet?

– Det är alltid lite utmanande att börja på en ny arbetsplats. Just nu känner jag att jag har en del att lära "by doing" och komma ännu mer in i min roll som ungdomskonsulent.

Hur vill du att SUK ska utvecklas?

– Jag skulle framförallt vilja att SUK skulle användas ännu mer som ett stöd och en "resurs" för grupper och aktiviteter. För

att det är syftet med SUK - att vara till hjälp för ungdomar och barn som vill mötas och verkligen uppleva Kyrkan som kärlekens gemenskap.

Vilket råd skulle du ge unga katoliker som vill få igång barn- och ungdomsverksamheten i församlingen?

- 1) Var inte rädd för att tänka och prova nya idéer.
- 2) Prata om dina tankar med några andra som kan vara intresserade.
- 3) Bestäm tid för att ses (eller Zoomas).

Det behöver inte vara svårare än så att starta en grupp i din församling eller på din skola. Och glöm inte att kontakta en ungdomskonsulent sen för tips och råd, för det finns massor av stöd att få från SUK!

Vilken erfarenhet vill du dela med dig till andra unga katoliker?

– Vi har fått en stor och fantastisk kallelse att vara Guds barn och bröder och systrar till varandra. Jag tror att om vi verkligen lyckas visa Guds kärlek genom våra vardagliga liv till dem vi träffar, kommer ingen kunna förbli kall och ointresserad av Gud och vår tro. Var inte rädd för att visa kärlek med enkla medel. ●

Namn: Arno Humal

Född: Tartu, Estland

Bor: Göteborg

Favorithelgon: Helige Filip Neri

Favoritmaträtt: Wienerschnitzel

Gör på fritiden: Förutom SUK jobbar jag som freelance organist. Läser just nu Father Brown-böckerna.



Kroppens teologi läger

TEXT OCH FOTO: MERNA AUDESHO OCH CLAUDIA LIENERT

Kroppens teologi var temat för SUK:s läger som lockade många med sitt aktuella ämne. Förutom att få fördjupade kunskaper om ämnet fick lägerdeltagarna i gemenskap uppleva både mässor och roliga aktiviteter.

Helgen den 30 april till den 2 maj samlades 23 ungdomar på lägergården Marielund i Ekerö för ett läger som anordnades av Sveriges Unga Katoliker (SUK). Temat var "Kroppens teologi" som är ett högst aktuellt och viktigt ämne. Målgruppen

var yngre än det vanligtvis brukar vara på kroppens teologi läger, 13-18 år, med syftet att utrusta ungdomar i tid för dagens samhälle. Detta utifrån föreställningen om att exempelvis tittandet på pornografi sjunker i åldrarna.

Föreläsare med stor kunskap

Syster Sofie Hamring, Peter Wiberg och Saara Saukko föreläste utifrån sin specialitet och erfarenhet i ämnet. Saara Saaukko är författaren till boken "Systrar emellan, brev om kärlek" som tacklar ämnet kroppens teologi och relaterar den till hennes dyrköpta erfarenhet.

Föreläsningar och marshmallows

Ungdomarna fick chansen att ställa sina frågor till föreläsarna och delades in i diskussionsgrupper för att fördjupa sig och reflektera kring ämnet. Det talades om kroppens befrielse utifrån Bibelns skapelseberättelse, kyskhets, kärlek, preventivmedel, människans värde och mycket mer. Därtill hade vi tre präster som turades om att närvara, fader Bazyl, fader Witold och pater Thomas. Mellan

föreläsningarna firade vi den Heliga mässan, bad rosenkransen, hade sakramental tillbedjan, umgicks, dansade, spelade och hade väldigt roligt. Eftersom lägret var under Valborgshelgen var det passande med en brasa på kvällen där vi grillade marshmallows. Dessutom fick alla ungdomar syster Sofies bok "Älska och gör det du vill" av studieförbundet Bilda.

Vill du veta mer?

För den som inte hade möjlighet att vara med på lägret men vill lära sig mer om detta viktiga ämne, kan syster Sofies och Peter Wibergs hemsida varmt rekommenderas, www.kroppensteologi.se. En hemsida med alla svar på frågor om kroppen, relationer och sexualitet, som du redan innerst inne känner till och längtar efter.





KATOLIKEN SOM BYGGDE ETT PIZZAIMPERIUM

TEXT: THURE GUNNARSSON

Vad har amerikansk pizza med katolska kyrkan att göra? Mer än du tror. Tom Monaghan anses vara en av världens mest framgångsrika entreprenörer. Han är den katolska företagaren som skapade en av de ledande pizzakedjorna, sålde det och nu skänker bort pengarna till välgörande katolska ändamål.

Tom Monaghan, en hängiven katolik, grundade Domino's Pizza 1960 och efter att ha sålt företaget 1998, ägnar han sin tid, sin talang och hittills över 500 miljoner dollar av sin förmögenhet till att främja Katolska kyrkan och dess projekt och rörelser. Trots att Tom hade de ekonomiska möjligheterna att köpa vad han ville valde han att inte leva ett liv i överflöd utan istället att använda sin förmögenhet till att, som han själv uttrycker det, att rädda själar genom att sprida tron. Tom Monaghan har varit oerhört framgångsrik i affärer men han har alltid låtit kristna värderingar styra hans handlingar och har alltid använt sitt inflytande för att främja evangeliets budskap. Hans framgång i affärer

har byggts på hårt arbete, ärlighet, kreativa lösningar och nytänkande förbättringar.

BARNHEM

Efter att Toms far dog när han bara var fyra år gammal hade hans mamma svårt att försörja och uppfostra honom och hans bror ensam, och vid sex års ålder hamnade Monaghan och hans yngre bror under några år på ett barnhem tills deras mor åter kunde ta hand om dem igen. Barnhemmet, St. Joseph Home for Children i Jackson, Michigan, drevs av Feliciansystrar av Livonia. Nunnorna där inspirerade honom med sin starka katolska tro.

– Det var åtta systrar som tog hand om femtio pojkar, vilket inte var så lätt. Systrar-



Den först Domino's Pizza butiken öppnades 1960 av bröderna James and Tom Monaghan.

na var verkligen heliga och goda människor som gjorde sitt arbete med mycket omsorg, berättar han om sin tid på barnhemmet i en intervju.

PIZZA

Efter några år inom marinkåren började Tom studera till arkitekt på universitetet men behövde något sätt att försörja sig på under sina studier. Han och hans bror James lånade 900 dollar för att köpa en liten pizzabutik som heter DomiNick's. Det var så pizzakedjan som skulle växa till Domino's Pizza startade. Tom uppfann en ny isolerad pizzalåda för att förbättra leveranserna. Till skillnad från föregångarna kunde den nya lådan staplas utan att pizzorna krossades inuti vilket gjorde att buden kunde ta med fler pizzor på sina resor och hålla dem varma tills de levererades. Konceptet blev en succé och vid mitten av 1980-talet öppnade tre nya Dominos pizzor varje dag.

Tom och hans fru, Marjorie Zybach, som han träffade när han levererade en pizza, gifte sig 1962 och har fyra döttrar: Margaret, Susan, Mary och Barbara och flera barnbarn.

TRON VIKTIG

För Monaghan är det andliga livet viktigt och han deltar dagligen i mässan och ber rosenkransen.

Att räkna upp allt som Tom Monaghan bidragit med skulle vara allt för omfattande men här kommer några av de projekt han

stöttat och skapat.

Tom har grundat Ave Maria Foundation, en stiftelse som fokuserar på katolsk utbildning, katolsk media, samhällsprojekt och andra välgörenhetsorganisationer. Stiftelsen ligger bland annat bakom det katolska Ave Maria Universitetet och har startat den katolska radiokanalen Ave Maria. Dessutom har han grundat stiftelse Spiritus Sanctus Academies som driver katolska grundskolor.

Som framgångsrik företagsledare hjälpte han till att bilda Legatus, en samlingsorganisation för katolska företagsledare. Organisationen vill främja och stödja arbetet, som det står i stadgarna, med moralisk etik i affärer i överensstämmelse med den romersk-katolska kyrkans läror så att allas liv på det sättet kan förbättras. Legatus är tänkt att fungera som en andlig resurs och socialt stöd för katolska företagsledare.

Han har bidragit till att renovera skadade katolska kyrkor och stöttat katolska sjukhus över hela världen.

På frågan varför han gör allt detta svarar han:

– Det här är det absolut viktigaste jag kan göra med allt det som Gud gav mig, och jag har mycket att återgälda. Gud gav mig mycket och visade mig att det är möjligt att använda det jag fått för att hjälpa människor i deras strävan att fördjupa tron.



SMÅTT & GOTT



Foto: Stephen Delis

Unga streamar i Norge

I Trondheim i Norge tyckte två ministrar Martin Nguyen och Ivan Vu att det var tråkigt att pandemin satte stopp för alla att delta i församlingens mässa.

Martin och Ivan tog saken i egna händer och började live-streama mässan. Till vardags studerar de båda på Norges tekniska universitet så tekniken var inget problem för dem.

– Eftersom vi är vana ministrar är vi väl insatt i mässans olika delar så det blir lätt att hänga med och filma, säger Martin.

Båda är också aktiva i SUK:s motsvarighet i Norge, Norges unga Katoliker, NUK. De är aktiva i NUK:s medieutskott.

– Att kunna främja den Katolska Kyrkan på sociala medier, genom digital evangelisering är verkligen fantastiskt, säger Ivan.

– För att Kyrkan ska kunna nå ut till dagens människor, måste den använda sig av de nya medierna och verktygen som vi använder till vardags. Evangelisering kan inte bara ske med ord, det visuella och användandet av digitala plattformar är också viktigt. Därför är det viktigt att vi unga som kan tekniken hjälper till, avslutar Martin.



A week away

Kristna musikal gör succé på Netflix

Den kristna musikalfilmen "A week away" på Netflix har inte bara lockat kristna tittare utan också musikalfans och de som gillar amerikanska highschoolfilmer. Den har legat på en topplacering bland de mest sedda filmerna i många länder. Kort handlar det om en kille på glid som åker på ett sommarläger och först när han är där upptäcker att det är ett kristet läger. Som i alla musikaler är det mycket musik men i den här filmen av kristna artister. En feel good film om vänskap, kärlek och tro.

Kristna mest förföljda

Kristna är de mest förföljda i världen för sin tro.



Runt om i världen bor mer än 340 miljoner kristna på platser där de upplever starka förföljelser bara på grund av sin tro. Fram-

förallt är det tre faktorer som påverkar förföljelsen i dessa länder, enskilt eller i olika slags kombinationer: Nationalistisk extremism, auktoritära regimer och religiös extremism. Dagligen dödas i genomsnitt 13 kristna per dag i världen på grund av sin tro enligt organisationen Open Doors.

VILL DU UTRUSTAS FÖR ATT VARA LEDARE ELLER HJÄLPLEDARE PÅ LÄGER DÄR UNGA VÄXER I KUNSKAP, I GEMENSKAP OCH I TRO?

KOM MED PÅ

LÄGER LEDAR KURSI

STIFTSGÅRDEN MARIELUND 20–22 AUGUSTI 2021

TEMA: »VAR ALLTID GLADA, BE STÄNDIGT OCH TACKA HELA TIDEN GUD.« (I THESS 5:16-18)

Medverkande

CATHARINA CARLSSON BISKOP **ANDERS ARBORELIUS** OCD

Präst i Svenska kyrkan,
Strängnäs domkyrkoförsamling

Karmelitbroder, kardinal och
biskop för Stockholms katolska stift

Mer information och anmälan på www.bilda.nu/upt

Sista anmälningsdag söndagen 8 augusti 2021

Kontaktperson Elin Jönsson, stiftsmyndighetskonsulent
E-post elin.jonsson@katolskakyrkan.se Tel 070 30 44 137

Sanctus Nyhetsquiz

Dags att gnugga geniknölarna lite! Klara du de här frågorna? Alla svaren finns i artiklarna i detta nummer av Sanctus. Lycka till!

1. Vem har skrivit boken "Älska och gör det du vill" om kroppens teologi?

- 1. Syster Sofie
- X. Wilfrid Stinissen
- 3. Biskop Anders

2. Vad heter SUK:s nya konsulent för Västra Sverige?

- 1. Carl Hanna
- X. Arno Humal
- 3. Katarina Krajina

3. Vilket land besökte Påven i mars i år?

- 1. Irak
- X. USA
- 3. Taiwan

4. Vilken pizzakedja startade den amerikanska katoliken Tom Monaghan?

- 1. Pizza Hut
- X. America's Incredible Pizza Company
- 3. Domino's Pizza

5. Hur många kristna bor på platser där de upplever starka förföljelser på grund av sin tro?

- 1. 340 miljoner
- X. 40 miljoner
- 3. 3 miljoner

6. Vilket datum hålls årets Stiftsungsdomsdag 2021?

- 1. Lördag den 6 november
- X. Fredagen den 24 december
- 2. Lördagen den 4 september

7. Vad står förkortningen NUK för när det gäller unga katoliker?

- 1. Nationella unga katoliker
- X. Norges Unga Katoliker
- 2. Nepals Unga Katoliker

8. Hur tycker de som intervjuas om att vara troende i en sekulär omgivning?

- 1. Fantastiskt lätt.
- X. Svårt.
- 2. Inget problem.

Höstnumret av
Sanctus
kommer i september!

Packat med
spännande läsning!

Läs i nästa nummer:
Kärleken till Gud
Störst av allt är kärleken
Stiftsungsdomsdagarna
och mycket mer.



POSTTIDNING B

Avsändare:
Johannes Paulus IIs
pastoralcentrum, SUK
Box 2150
103 14 Stockholm

Gratis!

STÖD RIKSFÖRBUNDET BLI MEDLEM OCH FÅ SANCTUS!

Få koll på allt spännande
som händer för unga katoliker!

Läs av den här koden
med en QR-kod läsare
på en mobiltelefon eller
surfplatta så kommer du
direkt till anmälnings-
sidan på SUK.se



Som medlem får du dessutom:

- RÖSTRÄTT VID SUKS ÅRSMÖTE
- OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VID SUK-ARRANGEMANG
- NI KAN ÄVEN SÖKA BIDRAG FÖR BARN- OCH UNG-
DOMSAKTIVITETER SOM ANORDNAS AV EN LOKALFÖREN-
ING SOM TILLHÖR SUK

Tipsa dina vänner om att bli medlemmar!

Bli medlem på www.suk.se